

Verbonden met God



Veel mensen worstelen met hun persoonlijke relatie met God. Ze geloven wel dat God van de wereld houdt, maar vinden het moeilijk zelf die liefde te voelen. Ze weten ook wel dat God een plan heeft met de mensheid, maar kunnen het plan voor hun eigen leven maar niet ontdekken. Als ze bidden, hebben ze het gevoel dat ze tegen een muur praten af dat hun woorden slechts eenrichtingsverkeer zijn.

Ze voelen Gods warmte niet persoonlijk, ervaren zijn stem niet in hun hart, worden niet gesterkt door zijn kracht en voelen zich niet als "op arendsvleug'len gedragen". God wil echter geen afstandelijke relatie met zijn kinderen. Hij wil een persoonlijke, intieme omgang met ons allemaal.

En om Hem echt te kunnen aanvaarden, om echt met Hem te wandelen, gaf Hij ons zijn Geest. De Heilige Geest is gezonden om ons naar Jezus en naar de Vader te leiden. Hij helpt ons om een hechte relatie met God te ontwikkelen, 'in Hem' te blijven en Hem steeds beter te leren kennen.

De Bijbel spreekt daarom ook over de 'gemeenschap van de Heilige Geest'. Het Griekse woord dat met 'gemeenschap' is vertaald, *koinonia*, betekent 'een leven dat

met elkaar gedeeld wordt'. Het gaat in dit verband om het leven van onze Heiland waaraan wij door de inwoning van de Geest deelachtig zijn. Op die manier is Jezus niet alleen ons voorbeeld - dat zou ons al gauw tot wanhoop drijven! - maar ervaren we Hem heel nabij en worden we gevormd naar zijn beeld, spreken we met zijn gezag, hebben we lief met zijn liefde en handelen we naar zijn macht!

de Geest legt contact

De Geest zorgt voor het eerste contact met God en ons door ons tot *bekering* te leiden. Door de Bijbel te lezen, ontdekken we dat er zoiets als 'zonde' bestaat. Maar pas door de Geest komen die woorden tot leven en raken we overtuigd van onze *eigen* zondigheid. "Hij (de Heilige Geest) zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en oordeel", zei Jezus (Joh. 16:8). Door de werking van de Geest ontdekken we de kloof die er door onze onheiligheid tussen God en ons is ontstaan.

Ook ontstaat dan een verlangen in ons hart om weer met onze Schepper en de Bron van alle liefde herenigd te worden. We gaan ernaar uitzien om weer schoon te zijn en mogen Jezus' offer dat ons reinigt van alle ongerechtigheden aanvaarden.

We worden wedergeboren, waardoor we onder Gods leiding opnieuw kunnen beginnen (Joh. 3:5). Doordat we gereinigd zijn, aanvaardt God ons als Vader. Het is opnieuw de Geest die ons dit daadwerkelijk doet voelen. In Romeinen 8:14 staat: "Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods".

Door de Geest wordt God echt onze Vader en mogen we Hem en kunnen we Hem 'Abba, Vader' noemen (vers 15). Omdat kinderen op hun vader lijken, worden ook wij meer en

meer gevormd naar Gods beeld. Hoe hechter onze band met Hem is, hoe meer we worden zoals Hij. Paulus vat dit als volgt samen: "Wij allen, die de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is" (2 Kor. 3:18). De Geest helpt ons om het contact met God in stand te houden. Hij helpt ons om God beter te begrijpen en houdt ons in het juiste spoor zodat we heilig kunnen zijn zoals God heilig is.

Hij leidt ons in alle waarheid (Joh. 16:13) waardoor God steeds dichterbij komt en onze relatie met Hem zich meer en meer kan verdiepen. We leren God kennen door over Hem te lezen: en door openbaring gaan we meer van Hem begrijpen. We zien dat heel duidelijk in de evangeliën.

Toen Petrus zei dat Jezus de Messias was en de Zoon van God, verklaarde Jezus dat Petrus dit niet uit zichzelf wist, maar dat God het hem had laten zien (Mat. 16:17). De Geest opent dus onze ogen, oren en harten voor de waarheid die we uit ons zelf nooit hadden kunnen zien. Hij laat ons God zien en helpt ons een steeds hechtere band met Christus en de Vader te ontwikkelen.

Verbonden met God

Heilig zijn is even volledig mens zijn als Jezus dat was. In 1 Korintiërs 15:45 zegt Paulus dat 'de laatste Adam een levend-makende geest' werd. Jezus is daarmee de ultieme mens, de mens zoals God hem altijd bedoelde. En deze ultieme Mens stort zijn





levendmakende Geest in ons uit. Zijn doel is niet ons mens-zijn te onderdrukken en ons te veranderen in wereldvreemde, religieuze dwepers.

Hij wil ons tot mensen maken die even 'heel' en 'gaaf' zijn als Hij was, direct verbonden met God en met elkaar in elk aspect van onze persoonlijkheid, ons lichaam, onze gedachten, emoties en handelingen. Zo ook zijn wij direct verbonden met God en mogen we van Hem in alles leiding verwachten. Jesaja 30:21 zegt: "En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop". Galaten verwoordt het als volgt: "Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden" (Gal. 5:25).

Het navolgen van Jezus betekent dat we net als Hij vervuld zijn van Gods liefde en kracht, beide in volmaakt evenwicht. Over kracht beschikken zonder liefde, is gevaarlijk: lief hebben zonder kracht is doelloos.

De Bijbel geeft kracht en liefde ook wel aan door over 'gaven' en 'vruchten' te spreken. Onder de vrucht van de Geest verstaan we de liefdevolle karaktereigenschappen van God. Het zijn liefde, vrede, blijdschap, geduld, trouw, vriendelijkheid, goedheid, zelfbeheersing en zachtmoedigheid (zie bijv. Gal. 5:22). De gaven helpen ons om niet alleen steeds meer te zijn als God, maar ook te spreken en te handelen zoals Jezus dat gedaan zou hebben.

Onderpand

Natuurlijk veranderen we niet van de ene dag op de andere. Maar we veranderen wel. We veranderen omdat we God steeds beter gaan leren kennen, waardoor we Hem steeds meer lief gaan hebben. Die liefde uit zich in een steeds beter reageren op zijn wil. Wat we nu nog ónvolkomen doen, mogen we straks volkómen doen - als we oog in oog met onze Heer en Heiland staan.

De Geest wordt daarom ook wel eens een onderpand genoemd: het is een prachtig voorproefje van de nog grotere dingen die nog in ons leven gaan gebeuren! Want uiteindelijk leidt de Geest ons tot eeuwig leven - tot een eeuwig dicht bij God zijn! Door lid van een kerk te zijn, heb je nog geen toegang tot de eeuwigheid en tot God, net zo min als een kamer van stukgelezen Bijbels dat garandeert. Het hebben van de Geest is wat het verschil maakt. "Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans indien de Geest in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe."

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door *zijn Geest die in u woont!*" (Rom. 8:9, 11). God houdt zoveel van ons dat Hij zijn leven voor altijd aan ons wil verbinden!

Hij wil voor altijd heel dicht bij ons zijn. Door de Geest mogen we God echt in iedere vezel van ons leven gaan ervaren, zal blijdschap ons overspoelen, zullen we rust vinden in zijn armen en voor eeuwig op willen gaan in zijn Aanwezigheid.

Grace Communion International Nederland en Vlaanderen

Postbus 1505, 1300 BM Almere
email: info@gracecommunion.nl
www.gracecommunion.nl
onderdeel Grace Communion
International www.gci.org



Gemeente Leeuwarden

Voorganger Matendo Makoti
tel. 0588-795431. Zondag 14.30 uur.
De Oase, Weideflora 142
8935 GV Leeuwarden

Gemeente Almere

Voorganger Frans Danenberg
tel. 036-5304645. Zondag, 11.00 uur
Het Kompas, Binnenkruierstraat 5,
1333 EC Almere

Gemeente de Hoeksteen

Voorganger Hans de Moei
tel. 0344-624177. Zondag 10.00-11.30 uur,
zalencentrum 'De Avezathen',
Daver 46, Kerk-Avezaath

Gemeente Zwolle

pastoraal coördinator Gerrit Kemna
tel. 06.12.78.74.22 / 0575-520862
zaterdag, 14.30 uur in de Bazuin,
Jupiterlaan 8a, Zwolle.

Gemeente Tilburg

pastoraal team o.l.v. Ada Hoes
tel. 013 4670761, zondag 10.00 uur,
Joannes Zwijsen Zorgcentrum
Burg. Brokxlaan 1407, Tilburg

Gemeente Antwerpen

Voorganger Ivo Cuypers, telefoon:
011-541482 zaterdag, 10.30 uur,
Wijkgebouw het Spieken,
Hanegraeff straat 5,
Linkeroever, Antwerpen